



Een onvergetelijke viering van mijn 60-jarig priesterjubileum

Ik werd al vóór 10 uur verrast, omdat ik toen vanaf de Lindenhof werd afgehaald met een prachtige koets, met een schitterend paard. Samen met mijn broer Benny maakten we een feestelijke tocht door Schalkhaar.

Toen we bij de kerk kwamen, stroomden de mensen inmiddels al van alle kanten naar de kerk. De ingang van de kerk was feestelijk versierd.

Bij de aanvang van de eucharistieviering bleek dat de kerk helemaal vol was: meer dan 400 mensen. Daardoor moesten velen samen doen met de tekstboekjes. Het werd een feestelijke viering, met mooie gezangen van het Nicolaas koor, en mooie liturgische teksten en gebeden. De overweging van Vicaris Ronald Cornelissen was toepasselijk en heel aansprekend.

Dank aan allen die meegewerkt hebben aan deze jubileumviering, zoals de coördinatoren Annemarie en Dick Bouwman, de koster, misdienaars, lectors, en zij die de kerk versierd hadden met grote geelwitte wimpers, en onze fotograaf Harry Mulder.



Het was een viering van verbondenheid, niet alleen vanwege onze verbondenheid met Christus in de liturgie, maar ook met elkaar: uit diverse geloofsgemeenschappen van de Lebuïnus- parochie, en ook van de 12 Apostelen-parochie van Zutphen e.o. (waar ik 15 jaar weekend- assistentie heb gedaan), maar ook uit "Nieuw Sion" en het oecumenisch avondgebed op woensdagavonden in de Broederenkerk, waarvan Reint Jan mij op het eind van de viering bemoedigend toesprak, en de groep zelf zong samen met ons ook enkele mooie Taizégezangen.

Die saamhorigheid bleek ook na afloop van de viering bij het gelukwensen: van allerlei kanten kwamen mensen op mij af, ook die in het verleden met mij hadden samengewerkt en bevriend waren geworden, zoals uit Kampen en Arnhem. De gelukwensen die ik na de viering mocht ontvangen, waren heel hartelijk; velen had ik in jaren niet meer gezien. Ik er vaarde een heerlijke verbondenheid, een bijzondere ervaring.

Dank aan allen die mijn jubileum hebben meegevierd, die mij daarna vertelden dat ze het zo'n mooie viering hadden gevonden. Dat deed mij heel goed. Heel hartelijk dank voor al die betrokkenheid van zoveel mensen. Heel hartelijk dank aan de vele medewerkers die het mogelijk hebben gemaakt. Ik vond het mooi dat het doel van de giften zo gewaardeerd werd: twee projecten van Pater Jan Brinkhof in Peru.



De ingezamelde gelden via de bus achter in de kerk, via het banknummer, en wat via mij persoonlijk of via andere wegen werd gegeven, en wat ik er zelf aan toegevoegd heb, heeft het ongelooflijke bedrag € 6.964,77 opgebracht: dus bijna zeventuizend euro!

Pater Jan is er heel verrast en blij mee. Heel hartelijk dank, ook mede namens de arme bevolking van zijn uitgestrekt parochie.

Velen reageerden ook positief op het gebedenboekje "Thuis bidden": gegeven als herinnering aan dit feest, maar ook als teken dat geloven niet kan zonder een levende relatie met God in ons dagelijks leven. Met mijn naaste familie en enkelen met wie ik al vele jaren bevriend ben, en een enkele collega's en medewerkers, hebben we na afloop gezellig gegeten in de Lindenboom.

Met dankbaarheid kijk ik samen met allen die het meevierden, terug op een hele mooie dag.

Fijn dat het allemaal zo mooi verliep dankzij ons aller medewerking.

Fons Zandbelt, emeritus priester