



Jubileum pastoor Cornelissen - Lettele: Duizendmaal dank!

In oktober mocht ik op meerdere momenten (vanwege de coronavirus pandemie) stilstaan bij mijn 25-jarig priesterjubileum. Het waren geweldig mooie en feestelijke vieringen en bijeenkomsten. Op de eigenlijke dag – 19 oktober – mocht ik mijn priesterjubileum vieren in Lettele. Het was in één woord overweldigend. Wat hebben ontzettend veel Lettelenaars meegeholpen om er een gezellig feest van te maken. Onvergetelijk! Een prachtige boog bij de ingang van de kerk, schitterende bloemversiering, een fantastische feesttent achter de pastorie, mooie zang van de beide koren, assistentie van de misdienaars, lector, kosters. Maar ook dank aan de groep vrijwillig(st)ers die koffie en hapjes en drankjes hebben verzorgd. En natuurlijk de parochianen uit het geloofscentrum Lettele die aanwezig waren en meevierden. Ik mocht ook van velen uit Lettele gelukwensen ontvangen – persoonlijk, via een mooie kaart of via de sociale media. Heel veel dank aan iedereen (ik denk dan speciaal aan de drie coördinatoren van de St. Nicolaas Lettele) die heeft meegeholpen om er zo'n grandioos feest van te maken. Dit was voor mij een echt hoogtepunt! Heel blij ben ik ook met de vele giften voor medechristenen in het Heilig Land. De groep christenen in het land van onze Heer Jezus wordt steeds kleiner en kwetsbaarder. Vandaar mijn wens hen te helpen via de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Zij zetten zich (met hulp van de aartsbisschop van Jeruzalem) in voor deze medegelovigen middels projecten voor onderwijs-, welzijns- en gezondheidsinstellingen en projecten ter verbetering van sociaal-economische omstandigheden van christenen in het Heilig Land. Ik mocht ruim tienduizend euro ontvangen voor dit mooie doel. Duizendmaal dank aan jullie allen!!!

Hartelijke groeten, Ronald Cornelissen, pastoor