

**Dit stukje geschreven door Isis Somsen en Samuel Lebon.  
Zij vertellen over die dag en de voorbereidingen een korte terugblik.**

### Vorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie

De voorbereiding was al lang geleden begonnen al bijna 2 jaar geleden. Door Corona werd het steeds uitgesteld. We hadden een leuke groep van 12 kinderen.

Er werd bij elke voorbereiding altijd een verhaal voorgelezen. Ons eerste knutselwerkje was een hele grote voet knutselen. Je moest er dingen die bij jou passen op tekenen of plakken. De andere keer moesten we een regenboog maken die je moest verven met je handen.

Daarna moesten we een waaijer en een schilderij maken. En de laatste keer kregen wij een rondleiding door de hele kerk. En toen kregen wij ook een broodje knakworst, en een matze die Mark Brinkhuis gebakken had.

En toen kwam het oefenen voor de Communie en we mochten toen al een hostie proeven. Het werd heel vaak uitgesteld, maar gelukkig ging het toch door.

Het is zo ver

Op de dag van de Communie mochten we lopen naar binnen met de doopkaars, samen met de misdienaars. En tijdens de viering moesten we stukjes voorlezen. We zaten op het altaar. Voor de broodmaaltijd moesten we allemaal dingen ophalen achter uit de kerk.



Voordat we echt de hostie mochten ontvangen gingen we even bij onze ouders zitten. En we kregen toen onze eerste hostie. We kregen ook onze eerste bijbel kado. En toen mochten we naar huis. We vieren het allemaal anders. Sommige kregen kado's.



*Communiekantjes  
van links naar  
rechts:*  
Minte-Fleur-Mika-  
Liz-Isis-Nikki en  
Jayden.

*Onderste rij:*  
Teun-Samuël-  
Joost-Fabio- en  
Daan.

