

## Nieuwsbrief

Heilige Nicolaaskerk Schalkhaar, telefoon 0570-62 28 34

Timmermansweg 32, 7433BL Schalkhaar.

Openingstijden secretariaat:

dinsdag/donderdag 9.30 tot 12.00 uur

emailadres: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl



**Nieuwsbrief no 30, december 2021**

**Zondag 5 december de tweede zondag van de advent.**

December, de donkerste maand van het jaar kan wel verlichting gebruiken, zeker nu corona weer in opmars is. Maar als gelovig mens weten we dat Het Licht altijd zal overwinnen. Die bemoediging kunnen we zeker nu, heel goed gebruiken.

Na Paul Eggermont neemt nu Hetty Heling, de tweede in rij, de pen ter hand om ons mee te nemen in haar overpeinzing over licht en donker.



**‘In het donkerste van de winter wordt het Licht Geboren’.**

Het is advent, we verwachten iedere week iets meer licht. Ook al leven we in donkere tijden, Het Licht, het Christuskind wordt geboren ook al is er geen plaats in de herberg. Een kwetsbaar kind wordt in de donkerste nacht geboren. Een teken van hoop.

Donker en licht. Het zijn tegenstellingen, maar staan ze ook tegenover elkaar?

Donker associëren we met nacht, zwart, ontbreken van licht. En symbolisch betekent het: kwaad, het negatieve, het ongewenste, angst en af gescheidenheid.

Licht staat voor de dag, de zon. En symbolisch staat het voor het goede, het levende, de vreugde, het Hoogste en verbondenheid.

Staat het donker tegenover het licht? Willen we het licht en wijzen we het donker af?

Wij zijn deel van de natuur. Wij zijn onderworpen aan de seizoenen. We worden geboren, groeien en bloeien en sterven uiteindelijk. Het hoort er allemaal bij. We kunnen niets overslaan. De vraag is dan: durven we de donkerte in? Durven we ‘kaal’ te zijn?

De donkere tijden nodigen ons uit om de balans op te maken, op te ruimen, plaats te maken voor iets nieuws. Denk aan de vallende bladeren en aan de zaden in de grond. Iedereen herkent wel donkere periodes in zijn leven. Kun je het donker aanzien zonder erin te verdrinken?

Het zijn grote vragen. Het vraagt enig zelfinzicht. Voel je jezelf verantwoordelijk voor het donkere, voor de vergissingen, of voel je je gedragen door het geheel.



En kun je mild zijn naar jezelf en naar de ander. Soms gaan dingen gewoon niet goed. En er is verdriet en onzekerheid in deze tijd.

Maar het Licht in jezelf dooft niet.

Met die gedachte kan de advent een mooie tijd zijn. Je herinnert jezelf eraan dat het licht terugkomt. Dat er na een donkere periode ook weer een lichtere periode komt.

Een prachtig lied uit Taizé zegt het zo:

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.....  
Kom in beweging, steek een kaars aan. En misschien kun je iemand eraan herinneren dat het Licht er altijd is.

We vieren straks het kerstfeest. De geboorte van Jezus. Het Licht mag in je hart geboren worden. Laten we ruimte maken en vertrouwen hebben.

Ik wens u een goede tijd toe.

Voor eventuele reacties kunt u mailen naar: [hettyheling@home.nl](mailto:hettyheling@home.nl)

**Vanwege het aanscherpen van de coronamaatregelen zijn alle vieringen vanaf nu na 17.00 uur afgelast.**

De Nederlands Bisschoppen hebben deze week besloten dat er na 17.00 uur geen enkele viering of bijeenkomst meer mag zijn in onze kerken, ook niet met Kerstmis.

U kunt achterin de kerk een overzicht vinden van de vieringen zoals die nu gepland zijn voor de maand december.

Voor de vieringen op 24,25 en 26 december is het reserveren verplicht, via de website of via het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.



**Zaterdag 18 december bent u van 16.00 tot 16.45 uur, van harte welkom in onze kerk.** Hans van Dijk zal dan op het grote orgel kerstliederen ten gehore brengen. De kerststal is dan ook te bewonderen, die dan nog in afwachting is van het Christuskind dat op kerst in de stal een warm plekje zal vinden.