

Nieuwsbrief

Heilige Nicolaaskerk Schalkhaar, telefoon 0570-62 28 34
Timmermansweg 32, 7433BL Schalkhaar.

Openingstijden secretariaat:

dinsdag/donderdag 9.30 tot 12.00 uur

emailadres: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl

Nieuwsbrief no 41, februari 2022



Vrijwilligers we kunnen het niet vaak genoeg zeggen, wat boffen we daar in Schalkhaar toch mee.

In deze nieuwsbrief plaatsen we graag het onderstaande stukje door Mini Bult aangeleverd.

Mini Bult-Endeman, geb. 3 maart 1944 in Wijhe.
Natuurlijk wil ik als vrijwilligster een bijdrage

leveren aan het openhouden van onze mooie Nicolaas kerk. Mijn passie ligt bij tuinieren, dus ik koos voor het versieren van de kerk met bloemen. Zo mooi als Jan Kleverkamp het lang heeft gedaan, was voor mij een brug te ver. Het kost allemaal meer tijd dan je eerst denkt en ik had al een flinke klus aan mijn werk voor de vluchtelingen. Gelukkig meldde Yvonne Daems zich aan; zij wilde wel bij feestdagen zorgen voor het opmaken van de verse bloemen als ik deze dan vervolgens water bleef geven en de uitgebloeide bloemen opruimen, etc. Dan zou ik tussentijds zorgen voor boeketten kunstbloemen. Er zijn tegenwoordig echt mooie kunstbloemen te koop, daar is weinig mis mee. Bovendien past dit beter binnen het budget! Een nieuwe uitdaging voor mij. Ik heb b.v. grote berenklauwplanten in een kleur gespoten en deze gecombineerd met kunstbloemen. Straks komen er weer mooie boeketten passend bij het voorjaar.

Al meer dan 18 jaar begeleid ik een Congolese vrouw die als AMA (Alleenstaande minderjarige vluchteling) op 15-jarige leeftijd in Nederland aankwam. Inmiddels heeft ze een groot samengesteld gezin van in totaal 8 personen. Ik heb heel veel met haar en haar gezin meegemaakt. Kan er een boek over schrijven... Het zijn goede mensen. Zij heeft een opleiding in de zorg gedaan, werkte 32 uur per week in een verpleeghuis en werd, toen er nog weinig beschermingsmiddelen waren, ernstig besmet met covid. Nu kampt ze met longcovid. En natuurlijk hebben mijn man en ik ook Syrische vluchtelingen begeleid. Toen mijn man vijf jaar geleden na een open hartoperatie een levensbedreigende bloeding kreeg heeft een Syrische familie een novene gehouden voor goed herstel van mijn man. Dit waren zo maar 2 voorbeelden.



Mini we waarderen jouw inzet zeer en hopen dat je nog jarenlang met veel plezier onze mooie Nicolaas kerk met bloemen opfleurt.

IN SEPTEMBER MET DE LEBUINUSPAROCHIE NAAR LOURDES



Hebt u er wel eens over nagedacht om een keer naar Lourdes te gaan? Of bent u er wel eens geweest, maar zou u die mooie ervaring nog een keer willen beleven? Dan is dit misschien wel de gelegenheid, want **van 22-27 september** hopen we weer met een groep parochianen op bedevaart naar Lourdes te gaan!! We hebben een flink aantal plaatsen gereserveerd, dus ook voor u is er een plekje vrij!

De reis wordt medisch, verpleegkundig en pastoraal begeleid, dus ook als u evt. wat zorg nodig hebt is er hulp mogelijk. We gaan **6 dagen en reizen met het vliegtuig** vanaf Maastricht. Van Salland naar Maastricht en terug zorgen we voor busvervoer.

In Lourdes kunt u deelnemen aan de diverse plechtigheden, maar u kunt ook gewoon op uw gemak rondkijken of rust nemen als u daar behoefte aan hebt. En mocht de reis voor u financieel wat problematisch zijn dan kunnen we daar wellicht ook een (discrete) oplossing voor bedenken, dus schroom niet om vrijblijvend informatie te vragen, want juist in zo'n situatie kan het heel fijn zijn om er eens even uit te zijn!

In de kerken vindt u informatiefolders, maar u kunt ook nu al vrijblijvend contact opnemen met één van de volgende contactpersonen

Mariët Kruit	Wijhe / Boerhaar	tel. 0570 525320
Anja van Reem	Deventer / Colmschate	tel. 0570-657465
Truus Albers	Schalkhaar	tel. 06 40987410
Dinie Meijerink	Lettele	tel. 06 12644518
Lammie In 't Veld	Olst / Boskamp	tel. 06 57038176