



## Nieuwsbrief

Heilige Nicolaaskerk Schalkhaar, telefoon 0570-62 28 34

Timmermansweg 32, 7433BL Schalkhaar.

Openingstijden secretariaat:

dinsdag/donderdag 9.30 tot 12.00 uur

emailadres: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl

Nieuwsbrief no 44, week 2, maart 2022



### Oecumenische gebedsviering voor Oekraïne

Zondag 6 maart heeft de geloofsgemeenschap in Schalkhaar € 722,40 voor

Oekraïne bijeengebracht en dat is geweldig. Naast geld inzamelen geloven christenen ook dat gebed een machtig wapen is om de vrede te bewerkstelligen.

De protestante kerk te Diepenveen en de H.Nicolaaskerk te Schalkhaar slaan de handen ineen om samen te bidden voor een vreedzame oplossing van het geweld tussen Oekraïne en Rusland. Dit gebeurt 5 vrijdagen op rij, beurtelings in Schalkhaar en Diepenveen.

We hopen dat we velen van u mogen begroeten op 11 maart om 19.00 uur in de Nicolaaskerk te Schalkhaar waar we in oecumenische verband samen bidden en zingen voor de vrede. **Ook van harte aanbevolen voor kinderen.** Aan deze viering werkt het brugkoor mee.



Komende zondag zingt het St.Nicolaaskoor na de H. Communie het lied "Ich bete an die Macht der Liebe", Het is van Oekraïense componist Bortniaski. Hiermee betuigen ze hun medeleven met de mensen in dit zwaar getroffen gebied."

### Citaten uit de overweging Pastor Limbeek

Helaas was de geluidsinstallatie niet krachtig genoeg om de overweging van pastor Limbeek goed genoeg ten gehore te brengen. Om de belangrijkste citaten toch met u allen te delen volgen hier de belangrijkste gedeeltes aangeleverd door pastor Henk Limbeek:

Op verzoek enige citaten uit de preek van 6 maart jl. Na in te zijn gegaan op de situatie in Oekraïne vervolgt de preek:

Een woord van vrede, daar verlangen we naar. Een dat vinden we in de bijbel, hoe moeilijk die soms ook is te verstaan. Maar de apostel Paulus zegt het duidelijk: Het woord is dichtbij, het is in uw mond, het is in uw hart. Je hoeft het niet ver te zoeken: aan de overkant van de zee of hoog aan de hemel, zo staat op een andere plaats in de schrift (Deuteronomium). Of zoals een acclamatie klinkt (gezongen!): 'Het woord dat ik jou geef is niet te zwaar, is niet te hoog, jij kunt het volbrengen'. Inderdaad, het woord is in je mond en je hart, daar moeten we het allereerst zoeken. Door ons hart weer vrij te maken van ruis, van alles wat het bedekt aan vuil en stof, waardoor het onzichtbaar wordt en niet aan het licht komt zoals het bedoeld is: ons kostbare hart. Soms is het ook wel gemakkelijk niet naar jezelf te hoeven kijken en luisteren, want het kan ook confronterend zijn. Zoveel onverwerkte gevoelens, zoveel frustratie misschien en verborgen agressie. Wat al jarenlang misschien is opgespaard. Onrust, onheil dat ons is overkomen of zelf hebben aangericht. Of een leegte ervaren: Is dit het nu?

Jezus ging de woestijn in. In de stilte, in de uitputting. 40 dagen zonder voedsel. Dat is nogal wat. Je hoort het soms van vrijheidsstrijders, die gevangen zijn gezet, dat ze in hongerstaking gaan. Tot uitputting toe, omdat ze voor hun overtuiging staan. Zo moet het ook bij Jezus geweest zijn. Hij wist in die eenzaamheid wat het zou betekenen de weg van God te gaan, Zijn woord in alle helderheid te vertolken. Dat betekende strijd met Gods 'tegenstrever'. De duivel, zo mag je hem noemen. Hij die alles omdraait, pervers maakt tot zelfs het woord van de Schrift toe. Hem moet Jezus weerstaan. Zoals ook wij het kwaad onder ogen moeten zien, niet door het buiten ons te plaatsen, zoals we vaak geneigd zijn, maar door het in onszelf te herkennen: De 'Poetin' in ons zelf: wraakgevoelens en wat soms niet.

Maar in deze dagen mogen we de bevrijdende boodschap horen, dat door een Mens de weg gewezen is, een uitweg, een exodus uit de slavernij, waarin we soms gevangen zijn. In een lied voor de Veertigdagentijd wordt het zo verwoord: 'Een mens te zijn op aarde dat is de Geest aanvaarden, die naar het leven leidt. De mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan.'

Pastor Henk Limbeek

### Ontmoetingsviering 15 maart

De eerste ontmoetingsviering is op dinsdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur op 15 maart. Het is een woord en gebedsviering met als voorgangster, Lonneke Gunnink.

Na de viering is er een gezellig samen zijn met koffie en iets lekkers. De ochtend heeft een eigen thema en wel:



Aanmelden kan nog bij het secretariaat 0570- 62 28 34 telefonisch op de dinsdag- of donderdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur of via de mail.