

Nieuwsbrief

Heilige Nicolaaskerk Schalkhaar, telefoon 0570-62 28 34

Timmermansweg 32, 7433BL Schalkhaar.

Openingstijden secretariaat:

dinsdag/donderdag 9.30 tot 12.00 uur

emailadres: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl

Nieuwsbrief no 49, april week 2, 2022



Witte donderdag om 19.00 uur Eucharistieviering

in 't Zout staat abusievelijk gebedsviering



Goede vrijdag, kinderkruisweg

Vrijdag 15 april om 15.00 uur kinderkruisweg met medewerking van Lonneke Gunnink-van den Berg en het Jeugdkoor "Youngest Voices XL" onder leiding van Rob van den Berg.

Verzoek om aan het eind van de viering een bloemengroet te brengen door meegenomen bloemen bij het kruis neer te leggen.

Paaszondag om 10.30 uur zal tijdens de eucharistieviering het 'Licht van Christus' symbolisch over de wereld verspreid worden door kaarsen aan te steken in het Noorden, Oosten, Zuiden en Westen van de kerk.

Na de viering kunnen de kleinere kinderen paaseieren zoeken in de pastorietuin, voor de grote kinderen heeft de paashaas het pastoorsbosje uitgekozen.



In deze nieuwsbrief twee ingezonden stukjes: één van de Zonnebloem die weer gezellig met de leden bijeen kon komen voor de jaarlijkse Paasbingo en één Paasgedicht van Ida Gerhardt over Pasen, geduid door Paul Eggermond.



Paashaas verrast de Zonnebloem

'We mogen weer!' Na twee jaar Corona-stilte heeft de Zonnebloem Schalkhaar weer een paasbingo kunnen organiseren. In de zaal van de Lindenhof werden de deelnemers getrakteerd op een goed gevulde prijzentafel en - vanzelfsprekend - flink wat hapjes en drankjes. De grootste verrassing was echter de komst van de Paashaas met zijn mand vol (chocolade-)eieren.

Succes verzekerd! De middag was voor herhaling vatbaar en het leuke was: niemand ging met lege handen naar huis.



Pasen

We citeren ditmaal een gedicht van Ida Gerhardt (1905-1986), een bekende dichteres, die overigens een moeilijk leven heeft geleid: ze voelde zich miskend, maar wordt nu algemeen gewaardeerd.



Pasen

Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op de dag.
Waar onderdijks een stukje moestuin lag
met boerse rijtjes primula's verfraaid,
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het 's nachts gedaan:
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.

Zij loopt op Paasmorgen, het is nog vroeg. langs de dijk. De tuintjes zijn netjes op orde gebracht met rijtjes primula. Daar staat een stralend kind dat wijst naar een wonder van de natuur: zijn doopnaam in de sterkers, geschreven in de *grond*. Dan zegt de dichteres: 'de maartse regen had het 's nachts gedaan'. En ineens wordt dit gebeuren een onvergetelijk feit: je doopnaam staat geschreven. Jij mag er zijn!

'Een diep verdriet dat ons is aangedaan', zo begint dit gedicht. De dichteres leidt een moeizaam leven, vol tegenslagen. Heeft het allemaal nog wel zin? En dan ineens . . . Boven het gedicht schrijft Ida Gerhardt 'PASEN'. Dat *betekent opstanding* uit de dood, uit het niets. Pasen *betekent*: er is weer toekomst. Als er geen 'maartse regen' was geweest had je het niet ontdekt: je doopnaam staat ergens geschreven. *'Ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd'*. Jij mag er zijn en opnieuw beginnen. Dat ontdekt het kind, dat zich stralend kan verwonderen. Zo kan een mens nieuwe moed vatten en de dingen weer aan kunnen omdat hij weet dat zijn naam met die van de Heer van hemel en aarde in één naam genoemd is. Daarom staat er 'zijn doopnaam'.

Schijnbaar gaat dit gedicht helemaal niet over Pasen, maar als je goed leest, zitten er allerlei verwijzingen in naar het Paasfeest. Het is Paasmorgen, 'zéér vroeg nog op den dag'. Dat *herinnert* direct aan Marcus die schrijft: 'en zeer vroeg nog op de eerste dag der week gingen de vrouwen naar het *graf*'. De 'ik' komt langs Zalk, een dorp aan de IJssel tussen Zwolle en Kampen; het is daar een prachtig landschap, waar Ida zelf vaak fietste. Ze heeft een nare periode achter de rug, maar onderaan de dijk ligt een tuin, net als in het verhaal van *Christus'* opstanding. Een kind, 'op z'n paasbest gekleed' wijst op het wonder dat die nacht gebeurd is. Onderaan de dijk ligt een tuin, net als in het opstandingsverhaal. Sterkers, ook wel tuinkers genoemd, is een kruid dat in korte tijd uit de grond omhoog kan schieten. Het is eerder gezaaid, en nu, op Pasen, voor iedereen zichtbaar opgekomen. Gewone dingen kunnen onverwachts een teken worden van iets dat uit een hogere werkelijkheid stamt.

Paul Eggermont

De coördinatoren van de Nicolaas kerk wensen u een zalig Pasen !!