

Pinksternoveen



PINKSTERNOVEEN

De Pinksternoveen is het kerkelijk gebed om de werking van de Heilige Geest, dat wordt gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren.

Een noveen is een gebed, of eigenlijk een reeks gebeden die gedurende negen opeenvolgende dagen wordt gebeden.

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

Het gebruik om een noveen te bidden gaat mogelijk terug op de negendaagse periode na Hemelvaart. Toen baden de Apostelen om de komst van de Heilige Geest, die Christus beloofd had. Met Pinksteren kwam de Geest van God inderdaad over de Apostelen.

Eensgezind gebed

In de Handelingen der Apostelen staat beschreven dat Jezus, kort voordat hij ten hemel wordt opgenomen, de komst van de Heilige Geest belooft: "Gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde"

(Handelingen 1, 8). Nadat Jezus "aan het oog werd onttrokken" gingen de elf apostelen naar Jeruzalem, alwaar zij baden. "Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders" (Handelingen 1, 14).

Werking van de Geest

Omdat de Heilige Geest reeds over de Apostelen is uitgestort, bidt de Kerk in de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren in navolging van de Apostelen niet om de komst van de Heilige Geest, maar om een grotere uitwerking van zijn aanwezigheid. Zoals in de adventsweken wordt uitgezien naar Kerstmis, naar de geboorte van Jezus, wordt in het Pinksternoveen uitgezien naar Pinksteren en de werking van de Heilige Geest. Die uitwerking wordt onder meer zichtbaar in de succesvolle verspreiding van het Evangelie en de uitbreiding van de Kerk. Verder wordt de werking van de Geest zichtbaar wanneer de liefde tussen mensen groeit, dat wil zeggen: als de onderlinge vriendelijkheid, hulpvaardigheid, vergevingsgezindheid en onbaatzuchtigheid toeneemt. Ook wanneer mensen intiemer met Christus omgaan en een grotere vreugde aan het gebed en de liturgie beleven, is de Geest werkzaam.

De zeven gaven van de Heilige Geest:

Wijsheid - verstand - inzicht - sterkte
kennis - ontzag - liefde voor Gods Naam.

De zeven vruchten van de H. Geest:

Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid,
trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.



Gebed:

Kom, heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit
en alles zal herschapen worden;
En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden:

God, Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de heilige Geest onderwezen;
geef, dat wij door die heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.
Door Christus onze Heer. Amen.

@mdejong

Noveen tot de H. Geest

Iedere dag begint de noveen met

Heilige Geest,

Gij Bron van het leven:

vanaf het begin hebt Gij bijzondere genadegaven uitgedeeld aan gelovigen.

Kom in onze harten en verleen ieder van ons de vruchten, welke allen diegene bezit die in U leeft.

Verlicht, zuiver en sterk ons, zodat wij getuigen, dat Jezus leeft en zonder ophouden werkt!

Eerste dag:

De vrucht van de liefde

Heilige Geest,

Gij Geest der liefde:

ons geschonken!

Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.

Bevrijd ons van elke liefdeloze houding,

ten opzichte van onszelf, onze naasten, en van onze plichten!

Bevrijd ons van elk mistrouwen

en elke angst ten opzichte van God!

Heilige Geest, leer ons de ware liefde!

Tweede dag:

De vrucht van de vreugde

Heilige Geest,

Gij Geest van vreugde:

ons geschonken!

Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.

Bevrijd ons van alle negatieve gedachten en gevoelens!

Bevrijd ons van wanhoop en dwaasheid.

Heilige Geest, leer ons de ware vreugde!

Derde dag:

De vrucht van de vrede

Heilige Geest,
Gij Geest van vrede:
ons geschonken!
Gij verandert ons in een nieuwe schepping.
Bevrijd ons van alle zorgen en angsten!
Bevrijd ons van haat en afkeer,
die onenigheid scheidt!
Heilige Geest, leer ons de ware vrede!

Vierde dag:

De vrucht van het geduld

Heilige Geest,
Gij Geest van het geduld:
ons geschonken!
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping!
Bevrijd ons van alles wat ons hart
aan menselijke dingen verlangt en wil vasthouden!
Bevrijd ons van datgene,
waardoor wij vergeten op God te vertrouwen!
Heilige Geest, leer ons het ware geduld!

Vijfde dag:

De vrucht van de vriendelijkheid

Heilige Geest,
Gij Geest van de vriendelijkheid:
ons geschonken!
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping!
Bevrijd ons van alle wrok tegen onze naasten!
Bevrijd ons van de blindheid
ten opzichte van de noden van onze medemensen!
Heilige Geest, leer ons de ware vriendelijkheid!

Zesde dag:

De vrucht van de goedheid

Heilige Geest,

Gij Geest van de goedheid:

ons geschonken!

Gij verandert ons tot een nieuwe schepping!

Bevrijd ons van toorn en nijd!

Bevrijd ons ervan om in anderen

allereerst het slechte te zien!

Heilige Geest, leer ons de ware goedheid!

Zevende dag:

De vrucht van de trouw

Heilige Geest, Gij Geest van trouw:

ons geschonken!

Gij verandert ons tot een nieuwe schepping!

Bevrijd ons van twijfel en besluiteloosheid!

Bevrijd ons ervan, om ons heil ergens

anders dan bij dan bij God te zoeken.

Heilige Geest, leer ons de ware trouw!

Achtste dag:

De vrucht van de zachtmoedigheid

Heilige Geest,

Gij Geest van de zachtmoedigheid:

ons geschonken!

Gij verandert ons tot een nieuwe schepping!

Bevrijd ons van de last van het verleden!

Bevrijd ons van onevenwichtigheid en tweedracht!

Heilige Geest, leer ons de ware zachtmoedigheid!

Negende dag:

De vrucht van de zelfbeheersing

Heilige Geest,

Gij Geest van de goedheid:

ons geschonken!

Gij verandert ons tot een nieuwe schepping!

Bevrijd ons van alle slechte neigingen en hartstochten!

Bevrijd ons van zelfmedelijden!

Heilige Geest, leer ons de ware zelfbeheersing!

Iedere dag wordt afgesloten met:

Gebed tot de H. Geest

Kom, heilige Geest,

vervul de harten van uw gelovigen,

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden;

en Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden.

God, Gij hebt de harten van de gelovigen

door de verlichting van de heilige Geest onderwezen;

geef, dat wij door die heilige Geest

de ware wijsheid mogen bezitten

en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.

Door Christus onze Heer. Amen.

Kom, Schepper Geest -

*Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.*

*Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.*

*Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.*

*Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.*

*Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed,
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.*

*Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.*

*Aan God de Vader zij de eer
en aan de opgestane Heer
en aan de Geest die troost en leidt
van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.*