

Kruisweg van het zwijgen

1^e statie

Jezus wordt ter dood veroordeeld.

Geef mij kracht tot het zwijgen van de nederigheid als een wreed oordeel mijn deel is.

2^e statie

Jezus wordt gedwongen zijn kruis te dragen.

Verleen mij het zwijgen van de moed,
als het kruis zwaar weegt en mijn lippen het uit willen schreeuwen.

3^e statie

Jezus valt voor de eerste keer.

Leer mij het barmhartig zwijgen als ik anderen beladen zie met lasten.

4^e statie

Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder.

Laat mijn medelijdend zwijgen samengaan met de kracht en de zegening van de liefde
tot troost van alle kruisdragers op mijn weg.

5^e statie

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen.

Met zusterlijk geduld bid ik om de grote genade van het heilige zwijgen
voor hen die nauw met mij verbonden zijn,
we dragen allemaal de kleine kruisjes en teleurstellingen van het leven.

6^e statie

Veronica droogt het gelaat van Jezus.

Verleen mij de gave van het tedere zwijgen, het zwijgen dat zich terughoudend opstelt,
dat niet bluft of opschept.

7^e statie

Jezus valt voor de tweede keer.

Leer mij het zwijgen van het christelijk medelijden dat niet uithaalt naar hen
die er niet in slagen uit te stijgen boven hun zwakheden en onvolkomenheden.

8^e statie

Jezus troost de vrouwen van Jeruzalem.

Maak dat ik altijd het juiste woord vind,
wanneer mijn zwijgen niet aangenaam voor God zou zijn of mijn medemensen niet zou helpen.

9^e statie

Jezus valt voor de derde keer.

Geef mij, o Jezus, het invoelende zwijgen van een ziel die uw lijden en smarten verstaat.

10^e statie

Jezus wordt van zijn kleren ontdaan.

Leer mij het zwijgen van de zelfverloochening
telkens wanneer het kruis van het dagelijks leven woorden van ongeduld of ontmoediging uitlokt.

11^e statie

Jezus wordt aan het kruis genageld.

Ik wil het zwijgen leren, zelfs als mijn natuurlijke ik aan het kruis genageld wordt
opdat mijn natuurlijk wezen sterft en mijn geestelijk wezen steeds krachtiger wordt.

12^e statie

Jezus sterft aan het kruis

Dit is de dood voor elk ongepast woord van bitterheid of vijandschap.
Dit is de geboorte van het zwijgen in vergevingsgezinde liefde, in liefdevol geduld
en in een goddelijke overvloed van toewijding.

13^e statie

***Het lichaam van Jezus wordt van het kruis genomen en in de armen van Zijn Moeder
gelegd.***

Laat me het zwijgen van deze twee zuivere zielen verwelkomen,
de vrucht van liefde en lijden.

14^e statie

Jezus wordt in het graf gelegd.

Uw graf is een plaats van stilzwijgen.
Laat mijn ziel evenals uw heilig graf, een plaats van stilzwijgen zijn,
een toevlucht voor elke verstrooiing van verstand, gevoel en werelds denken.
Laat in mijn ziel slechts Uw Woord rusten.
Laat het slechts Uw Woord zijn dat klinkt in mijn ziel,
Uw Woord en de krachtige stille roep van Uw genade.