

**Want het duurt zo lang...**

*bij Matteus 25, 1-13*

Help ons, o God,  
om wakker te blijven,  
want het duurt zo lang  
en uw toekomst is ver.  
Wil ons bezielen  
dat wij de moed niet opgeven  
en de hoop niet laten varen,  
laat ons tot het einde toe  
de lampen brandende houden  
en geef ons daartoe  
het vuur van uw Geest –  
want hoe zal de wereld weten  
dat uw feest op komst is  
als uw mensen zich gedragen  
alsof ze de ondergang tegemoet gaan?  
Daarom, o God,  
omwille van allen  
die zo teleurgesteld werden  
dat ze moe zijn geworden en moedeloos –  
omwille van allen die twifelen en vertwijfeld raken  
omdat zoveel in de wereld  
uw zonlicht verdonkeremaant –  
omwille van allen  
die ziek zijn geworden,  
zo verlaten door de mensen,  
zo gekwetst door het leven,  
dat ze niets meer voor zich zien  
dan een donkere nacht –  
omwille van allen  
die zo verwickeld zijn  
in de strijd om staande te blijven  
dat ze oog noch oor hebben  
voor de sporen van het licht –  
omwille van allen  
die niets meer verwachten,  
niets van U en niets van de mensen –  
omwille van allen  
die proberen vol te houden  
dat geen mens waardeloos is,  
dat geen leven doelloos is,  
dat geen inzet zinloos is,  
omdat Gij onze toekomst zijt –  
bidden wij:  
Wees, o God, ons mensen genadig,  
gelovig of niet,  
want het duurt zo lang  
en uw toekomst is zo ver.  
En help ons, o God,  
om elkaar wakker te houden.

*W.R. van der Zee (Uit: In het huis van de Levende. Gebeden om te zeggen of te zingen,*

*Boekencentrum 1986, 117/118.)*